



**POLONAISE**  
**VERENIGINGSORGAAN VAN DE**  
**CARNAVALSVERENIGING**  
**DE OELETOETERS**

Residentie:	De Hofnar
Secretariaat:	Tel.: 06 10410457
Ledenadministratie:	Tel.: 06 10410457
Contributierekening:	Rabobank NL38RABO03595.31.520

.....  
**42<sup>e</sup> jaargang nummer 4**  
.....

.....  
**Maart 2023**  
.....

INTERNETSITE:	<b>WWW.OELETOETERS.NL</b>
REDACTIE:	Theo en Rinske Koenen
REDACTIE-ADRES:	secretariaat@oeletoeters.nl

**VOLGENDE KOPIJ INZENDEN VOOR: 01 oktober 2023**  
**DRUKWERK KEETMAN DRUK+PRINT SNEEK**

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren, te redigeren of in te korten.

Beste Oeleteoeters,

Wat een seizoen hebben we gehad met elkaar. Eindelijk een vol seizoen met eigenlijk alleen maar hoogtepunten. Als bestuur is het een enorme puzzel om alles in elkaar te zetten. Zeker na twee jaar improviseren moesten we soms even bedenken hoe een regulier programma ook alweer verloopt. Onze Hoogheden en hun Gevolg hebben genoten evenals de vele mensen bij alle activiteiten.

Wij zijn blij dat alles gelukt is maar ook trots!

Trots op de inzet van de nieuwe barcommissie bestaande uit Elroy van der Meer, Jeanet van der Werf, Hetty Visser en natuurlijk Henk! Zij hebben steeds in overleg met het bestuur alles geregeld. Ook de inzet van Hofleden achter de bars was fantastisch.

Het geeft een goede basis om nu alles verder uit te werken.

Trots op de inzet van de dames die steeds weer alles schoonmaken, helpen bij de muntverkoop en bemensen van de ‘happerij’.

Trots op de inzet van de optochtcommissie die een uitdaging heeft gehad met een compacte optocht en een nieuwe route. De commissie vraagt een ieder om input. Mail dat gerust aan het secretariaat dan wordt dat in het bestuur besproken en meegenomen. Wat was het mooi om de Jeugdprinses en ‘grote’ Prins op één wagen te zien stralen.

Trots op Theo en Rinske Koenen die de polonaise maken en verspreiden aan de leden die bezorgen. Dankzij hun inzet komt de polonaise op tijd en in optima forma!

Trots op de inzet van de commissies Carnavalsviering en Concours d’Ouwehoer die de draad weer op hebben gepakt. Beide activiteiten waren sfeervol. De viering in de kerk is altijd indrukwekkend door de muziek en de woorden van Pastoor van der Weide en het Concours is echt Carnaval. Mooi dat er ook weer een jury was.

Trots op Vorsten Jos en Elroy die samen de bezoeken bij de verzorgingshuizen hebben verzorgd. Ook daar zijn veranderingen en laten we eens kijken hoe zich dat ontwikkeld. Het wordt altijd zeer gewaardeerd.

Dat bezoek en vele andere activiteiten zorgen voor sfeer en vrolijkheid bij mensen die dat nodig hebben. Persoonlijk vind ik dat heel belangrijk. Daarom was ik ook zo blij met de toekenning van de Aggemabokaal aan de Schuilplaats aan de Singel. Goede keuze van de nieuwe commissie Aggemabokaal! Het oog voor de medemensen wordt ook zeer gewaardeerd door de gemeente en buitenstaanders. We mogen daar best trots op zijn. Chef PR Margriet heeft dit ook goed naar buiten gebracht in de media. De jeugdcommissie heeft zich helemaal ingezet om de Jeugdmiddag tot een succes te maken en dat is zeker gelukt. Veel belangstelling en een stralende Jeugdprinses Djenna en Secondant Jay maken al die voorbereidingen meer dan waard.

Trots zijn we natuurlijk ook op onze Hoogheden en Gevolg. Prins Ubbo kon in zijn rol groeien, deed dit met verve en bleef zichzelf. Zijn Secondanten Jan Douwe en Pieter altijd trouw aan zijn zijde. Daarnaast was Jan Douwe toch actief om de Hofnar te voorzien van sfeerverlichting en heeft Pieter meegedraaid met het bestuur. Zijn inbreng vanuit jarenlange bestuurservaring is zeer waardevol. Als beoogd Penningmeester zal hij die ervaring zeker meebrengen. Jeugdprinses Djenna straalde altijd en was zelfverzekerd als ze het woord moest voeren. Daarbij altijd gesteund door Secondant Jay en de ouders van deze twee toppers!

Last but not least zijn we trots op onze Hofleden en leden. De vereniging dat zijn we samen en jullie waren bij vele activiteiten aanwezig als feestvierder, maar iedereen wil ook graag meehelpen. Samen maken we het Carnaval. Sta niet aan de kant als er iets gedaan moet worden maar sluit aan bij de Carnavalskaravaan! Velen doen dat en samen zijn we sterk en wordt het alleen maar leuker en mooier. DANK VOOR JULLIE INZET!

## Advertentie 1

Je kunt de vereniging ook helpen door je ideeën, op- en aanmerkingen te delen met het bestuur. Onderling over zaken praten verandert niks. Ga met je ideeën naar het bestuur of een commissie.. We zijn er altijd en staan hiervoor open. Als je het onderling bespreekt dan kun je het met elkaar eens zijn, maar deel het met het bestuur. Doe dat nu zo kort na het Carnaval voordat je je goede idee of verbetering weer vergeet. Dat zou zonde zijn! Dat komt de vereniging zeker ten goede en daardoor kunnen we ook in de toekomst het Carnaval blijven vieren in Drabbelterp.

Wij wensen iedereen een fijn voorjaar en zomer. Een deels nieuw bestuur zal dan al starten met de voorbereidingen van het Carnaval 2024! Samen met jouw inbreng wordt dat weer een fantastisch feest. Maar eerst hopen we jullie nog te zien tijdens het Paaseieren zoeken en de Algemene Ledenvergadering (datum volgt).

Dan de laatste trots van mij persoonlijk. Ik mag dan vice voorzitter zijn en bij gebrek aan een voorzitter mag ik die rol ook op me nemen. Het is een enorme uitdaging naast mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik ben daarbij gesteund door de andere bestuursleden en vele Hofleden waar ik altijd terecht kon voor advies en hulp. Soms kregen we mailtjes met aandachtspunten waar we direct wat mee konden doen. Dank voor die fijne samenwerking en jullie vertrouwen in dit afgelopen seizoen!

We wensen jullie een fijne zomer tot ziens als de 'r' weer in de maand is!

Sander Balk Vice Voorzitter CV De Oeietoeters



## Advertentie 2

## Advertentie 3

En toen was het voorbij.....

Wat hebben we het prachtig gehad, we zijn nog aan het nagenieten en bijkomen van een enorm goed carnavalsweekend.

De externe receptie in het convenant was er eentje voor in de boeken! Alles liep gesmeerd en het laatste stuk van de middag konden we zelfs heerlijk meegenieten. Geweldig!! Dit is alleen mogelijk als we allemaal meewerken en dat creëert een geweldige sfeer en zo voelden wij dat ook.

Over het carnavalsweekend ook alleen maar positieve berichten, vrijdag overdag de verzorgingshuizen waar we net zoals vorig jaar op heerlijke oranjekoek stukjes hebben getrakteerd, 's avonds de horeca bezoeken en op tijd naar huis voor de volgende dag. Zaterdag de aankomst bij het station in de materiaalwagen van Advendo. Hierin zaten we samen met Jeugdprinses Djenna en Secondant Jay, hele verhalen onderweg gehad en aansluitend met z'n vijven op de prinsenwagen, wat een feest.

In het stadhuis heb ik wederom de stadssleutel mogen ontvangen, daarna een looptocht over de Oosterdijk met de Oerteters en witte rozen uitgedeeld. Hierna de optocht, hierin zaten, met de nieuwe route, een paar uitdagingen maar onze chauffeur heeft dit goed ingeschat en ons hier prima doorheen geloosd. Wat een publiek zagen we onderweg, ondanks de harde en frisse wind werden we hier wel warm van.

'S avonds na de prijsuitreiking zijn we nog naar Bakhuizen geweest, CV de Blauwe Bok bestaat 44 jaar en wat hebben ze een feest gegeven, mooi om dit eens mee te maken.

Zondag als eerste de carnavalsmis, deze was ook weer als vanouds. In de middag in ons convenant het concours d'ouwehoer, wat een feest om hierbij te zijn en aan deel te nemen. Jammer dat niet iedereen aanwezig was vanwege ziekte en er daarom een wel zeer bekende groep niet mee heeft gedaan. Hopelijk kunnen we hier volgend jaar weer van genieten.

Op maandag zijn we vertrokken naar het Kielegat, Breda, onderweg al veel lol maar aangekomen verliep alles voortreffelijk. Een mooie plaats gevonden voor het stadhuis al waar de stadsprins Arie de optocht ook aanschouwde waar we ook nog even tijd kregen om de onderscheidingen aan elkaar uit te reiken. Rond 6 uur vertrokken we weer richting Drabbelterp en op de terugreis nog de nodige sapjes gehad, het was geweldig.



Dinsdagmiddag langs geweest bij de afscheidsmiddag van jeugdprinses Djenna en secondant Jay, ook voor hun is het nu rust. 'S avonds dan onze eigen afscheidsavond, na het bedanken van iedereen die heeft bijgedragen aan een prachtig jaar werd de stadssleutel van mij afgenomen en mocht dan ook de steek en cape af. Rust en verkoeling, heerlijk. De haring en gehaktbal smaakte weer prima en rond 12 uur waren we thuis en is het dan echt voorbij.

Nogmaals bedankt!! Iedereen die heeft meegewerkt aan een voor ons fantastisch 2e carnavalsjaar.

Had ik al bedankt gezegd? Echt geweldig, wat een mooie vereniging is CV de Oeietoeters.

Groet van jullie prins Ubbo 1e  
secondanten Jan Douwe en Pieter  
en natuurlijk Sanny, Uilkje en Petra



## Advertentie 4

## Advertentie 5

Dit jaar mocht het eindelijk weer los gaan: het Carnaval in Sneek en omstreken. Prinses Djenna en Secondant Jay waren aanwezig bij het 66 jaar jubileum feest van C.V. de Eileuvers in theater de Spiegel in Zwolle. De polonaise werd vaak ingezet deze middag en Djenna ging helemaal los met Ronnie Ruysdeal.

De zaterdag voor het carnavalsweekend barste in Sneek het jeugd carnavalsfeest los en waren Prinses Djenna en secondant Jay de hoofdgasten. Liepen ze samen met de vele kinderen die aanwezig waren de polonaise.

Het was een feestelijke middag met goochelaar Rids, Clown Sander en zijn gekke vogel Charlie en de carnavals muziek van DJ Baggel.

Deze middag was de op 11 november eerstgeborene Lieke Hansen samen haar ouders en zusjes aanwezig, zij werden uiteraard opgenomen in de hof huishouding van Prinses Djenna.

Zondag was de receptie van Jeugdprinses Djenna en Prins Ubbo de 1<sup>ste</sup> in onze eigen residentie.

Vele familieleden en vrienden kwamen langs om te feliciteren.

Veel Carnavalsverenigingen kwamen langs om Prinses Djenna en secondant Jay te feliciteren en onderscheidingen uit te wisselen.

De medailles waren wel wat zwaar om de nek, maar beide hielden het goed vol! Ook waren er mooie en grappige verhalen en een optreden van 1 dans Marieke. Uiteraard kregen ze ook mooie cadeaus en gingen ze met kratten vol naar huis.

Vrijdag 19 februari startte het carnavalsweekend met het bezoeken van de Thomas van Aquino en de Bonifatius-school. 's Middags nog naar diverse verzorgingshuizen en 's avonds naar wijkgebouw de Eekmolen.

Zaterdag 20 februari kwamen Prinses Djenna en Prins Ubbo met hun gevolg aan op het station. Niet in de trein zoals verwacht maar samen in de mooie wagen van Advendo.

Aansluitend vond de sleuteloverdracht plaats in het Gemeente huis van SWF met de burgemeester Mevrouw Jannewietske de Vries en kinderburgermeester Noor Bosman.

14:11 was het dan eindelijk tijd voor de Optocht door het centrum van Sneek. Samen met Prins Ubbo stonden jeugdprinses Djenna met hun gevolg te genieten van alle mensen in de stad stonden en natuurlijk van de muziek. Wat was het mooi en het zonnetje kwam er ook nog bij.

Aansluitend zijn er nog heel wat polonaises gelopen in de Hofnar.

Zondag de carnavalsviering in de Sint Martinus kerk. Een feest met “de Utlopers”, popkoor “Voor Schut” en pastoor Peter van der Weide.

Prinses Djenna en secondant Jay moesten ook wat zeggen voor een volle kerk met mensen, dit ging super goed.

In de middag was het tijd voor concour d’ouwehoer. Prinses Djenna en secondant Jay hadden samen met een beetje hulp van Noa een super optreden. Ze deden het liedje “Blijven Slapen” iedereen kon genieten van mooie dance moves en hiermee wonnen ze de 3de prijs.

Ter afsluiting van het carnavalsweekend werd er dinsdag patat gegeten met alle vaste jeugdleden en familie in de Hofnar. Ook bedankte prinses Djenna haar secondant Jay, de jeugdcommissie en Prins Ubbo de 1ste en zijn gevolg met een presentje.

Na jaren actief te zijn geweest in de Jeugdcommissie was dit de laatste activiteit van Tineke en Kim.

Dames beide bedankt voor jullie jarenlange inzet voor de Jeugd en we hopen jullie nog vaak te zien bij alle carnavalsactiviteiten.

Ook wil de jeugdcommissie alle jeugdleden bedanken voor jullie aanwezigheid bij de activiteiten, samen met jullie Rockte het carnaval!

## **OPROEP**

Tot slot wil de jeugdcommissie iedereen oproepen om boodschappen toe doen bij Poiesz en elke week de spaarsprinters van de jeugdsponsoractie in onze koker te doen bij Poiesz Boschplein.

Onze dank is groot!!!

We hopen iedereen te zien in november bij het aftreden van Jeugdprinses Djenna en secondant Jay en de opkomst van de nieuwe!!!

Alaaf!

De Jeugdcommissie

## Advertentie 6



Alaaf Oeietoeters en Oeietoeterinnekes.

Alweer de laatste polonaise en nog een algemene ledenvergadering en dan gaan we weer in de zomer rust.

Het is weer omgevlogen maar dat is ook een goed teken want dan hebben we het leuk gehad en volgens mij was dat ook het geval.

De damesclub heeft het behoorlijk druk gehad.

Allereerst had Jelly leuke ideeën voor een stunt. De raad van elf was ons voor en toen kwam plan B tot uitvoering. Op Valentijnsdag Prins Ubbo de 1e bombarderen met kaarten, rozen, een mega grote kaart en als slotstuk om 20.00 uur een bezoek van in het rood geklede dames met allerlei medicijnen maar dan carnavalesk natuurlijk. Petra zat in het complot en dat hielp ons enorm en Pieter en Sanny waren er ook bij. Super leuk.

De voorpret is dan al een poosje aan de gang en minstens zo leuk.

Janneke had stof besteld en was druk voor ons allemaal bezig om schorten te maken want na een korte brainstorm kwam Rinske met de Poetsdiva's als idee voor de wagen en de kleding. Theo Koenen, Hieko Seinen en Jos Kroon hebben de wagen in een paar weken weer omgetoverd tot een prachtig schouwspel. Waarvoor onze grote dank natuurlijk op ze'n plaats is.

We hebben als vereniging een mooie jeugdmiddag gehad en gelukkig een grote opkomst, wat het feest ten goede komt. Ook was het versieren met vele handen om te helpen in een morgen klaar en dat is dan weer prima gelukt.

De externe receptie ging ook prima, mede door de vele helpende handen en als het er op aankomt staat iedereen voor de vereniging klaar en dat geeft een goed gevoel.

Zoals pastoor van der Weide zo mooi schreef kwam helaas tante corona toch weer opzetten maar gelukkig waren er niet heel veel mensen ziek maar toch jammer dat er diverse leden dingen moesten missen.

Het carnavalsweekend was in een woord GEWELDIG. De sleutel overdracht ging goed en prinses Djenna kon de jeugdburgemeester toespreken, wat ze kort maar krachtig deed en volgens mij was dit een primeur. Jan Brandsma kreeg de Aggama bokaal en hield een emotionele toespraak.

De optocht was voor velen even wennen maar er waren toch weer veel mensen in Drabbelterp die de wagens en loopgroepen konden bewonderen. Het weer zat ook niet tegen en ondanks de harde wind ging alles goed.



Woensdagmiddag heeft een groep van 9 dames de boel weer goed schoongemaakt en nu nog langzaam afkicken. We komen nog een paar keer bij elkaar als damesclub en ik verwacht ook nog wel dat we uit eten gaan want dat is traditie en dat moet je er in houden. Het reisje naar Barcelona staat ook nog op de planning maar de €'s zijn nog niet bij elkaar gespaard en dat duurt ook nog wel even met die hoge gasprijen en de dure boodschappen. We sparen stug door en hopen op een pryske in de Staatsloterij. dat zou ons goed helpen.

Prinses Djenna, secondant Jay, Prins Ubbo de eerste, secondanten Pieter en Jan Douwe jullie worden door de damesclub heel erg bedankt dat jullie onze vereniging op zo'n geweldige wijze in de belangstelling hebben gezet. We hebben van jullie genoten.

Het bestuur ook bedankt voor jullie inzet. Wat is het elk jaar een mega klus om erbij te doen, naast jullie werk maar het was weer zeer geslaagd.

De barcommissie ook bedankt. Ondanks dat het voor het eerst zonder Jitze moest is het volgens ons prima gelukt. Proost.

Jitze Bok en Sietske Lok waren beiden niet aanwezig bij de vele activiteiten wat erg jammer was en we hopen ze volgend seizoen in goede gezondheid weer te ontmoeten in het convenant.

Wij wensen iedereen het allerbeste en hopen elkaar nog even te zien op de algemene ledenvergadering en anders in of rondom Sneek.

Namens de dames club de hartelijke groeten en een fijne zomer toegewenst



## Advertentie 7

## Advertentie 8

Beste Oeietoeterinnen en Oeietoeters,

Dit seizoen moest ik het helaas af laten weten met deelname aan alle evenementen en dat had te maken met een vervelende kwaal, maar daar hebben we het hier niet meer over.

Als je thuis zit en je wilt toch nog wat genieten van Carnaval in de breedste zin van het woord, dan kan het heel leuk zijn om eens over de grens te kijken, Nee niet Krefeld, maar Keulen, Aachen of Düsseldorf en dan die speciale avonden met optredens van bands zoals de “Bläck Föös”, wereldberoemd in Carnavalsland.

Wat mij altijd bijzonder aanspreekt zijn de “Büttenredner”, zeer welbespraakte en totaal verrassende tonpraters met hun “kromme” denken en ook het de spot drijven met de politiek en politici. Vaak hilarisch en soms platte humor.

Een paar voorbeelden:

Moeder en dochter, leuk 12-jarig meisje met een liefvallig uiterlijk, gaan een dierenwinkel binnen om een konijntje te kopen en staan samen met de verkoper bij de rennen. Vraagt de verkoper: “Wil je het bruine kortharige konijntje met de kraaloojes of het witte Angorakonijntje?”. Antwoord het meisje: “Dat maakt mijn Python niets uit”.

Man stapt 's morgens vroeg in de auto en komt er na een paar kilometers achter, dat hij zijn portemonnee in de blazer thuis heeft gelaten, dus keert hij om en komt thuis, rent naar boven en ziet zijn vrouw poedelnaakt voor de spiegel staan. Hij: “Wat sta je nou voor die spiegel te doen?” Zij: “Ik heb niets om aan te trekken”.... Hij loopt naar de klerenkast, trekt de deur open en zegt: “Hier, jurk 1, jurk 2, jurk 3, dag buurman, jurk 4”.....

Man is bezig in de keuken en laat een porseleinen schaal uit zijn handen vallen met natuurlijk een heleboel kabaal. Roept zijn vrouw uit de woonkamer: “Ik kom eraan met de bezem”. Hij: “Dat hoeft niet, je kunt dat kleine stukje wel lopen”.

Oma is bij de gynaecoloog en deze heeft er een handje van om flauwe kul te maken, dus zegt hij tegen Oma: “Gefeliciteerd, u bent zwanger”. Oma grijpt de telefoon op zijn bureau en belt Opa en zegt: “Jij oude viespeuk, ik krijg een kind van jou” Opa: “Met wie spreek ik?”

Drie gepensioneerden zitten op een bank in het park te genieten van het mooie weer, zegt de ene: “Ik ga een ijsje halen, willen jullie ook?” Zegt de tweede: “Ja, graag, met bolletjes anijs, aardbei, vanille en pistache”. De derde: “Ja, ik ook, graag, banaan, citroen, stragiatella en slagroom, maar kun je dat allemaal onthouden?” De ene: “Ja hoor, dat komt goed”. Na een paar minuten komt hij terug met drie zakken patat, zeggen de andere twee: “Hee, je hebt de mayo vergeten”.

Wat is het verschil tussen een Theater en de 2<sup>e</sup> Kamer? In het Theater krijgen de toneelspelers een slechte beloning!

Vroeger droegen politici verantwoording, tegenwoordig Armani, van Bommel en Hugo Boss.

Wat is het mooiste aan verkiezingsfolders? De politici, die erop staan afgebeeld zijn draagbaar, praten geen onzin en zijn snel te verwijderen.

Met dank aan de Tonpraters uit b.g. plaatsen.

Alaaf, Helau & Alau, Gert



## Advertentie 9

Hallo allemaaaaal, wat fijn dat je er was!

Het carnaval is inmiddels achter de rug. Maar wat hebben we weer een prachtige tijd gehad om op terug te kijken. Prins Ubbo en jeugdprinses Djenna waren een goed team samen met hun secondanten. Wat heb ik veel complimenten gehoord over Djenna die zo welbespraakt was. Dit geldt ook voor Prins Ubbo hoor, maar die had van de damesclub spraakwater gekregen voor een succesvolle toespraak, hi hi. Dit jaar was onze prins wel zeer geliefd. Gekust door mooie dames in de winkel, bezoek van de Valentijn Vrouwen en er liepen allemaal parels van Ubbo mee in de optocht.

Het jeugdcarnaval was een groot succes, wat waren er veel kinderen. Goochelaar Rids deed menig kindermondje vol verbazing open gaan. Ook was clown Sander er weer met zijn vogel Charlie, die erg geliefd is bij de jongens en meisjes. En wat leuk dat de eerstgeborene “prinses” Lieke ook aanwezig was met haar prinsessen zussen en ouders. Lenie Bones gaat altijd op zoek naar de eerstgeborene en stuurt ze allemaal nog altijd een kaart op de verjaardag. Klasse Lenie.

Persoonlijk ben ik blij dat we de externe receptie alweer voor de tweede keer in ons gebouw hebben gevierd. En we er samen de schouders onder hebben gezet. Voor mijn gevoel zijn we dan één groot team, die er met elkaar een succes van willen maken. Het brengt meer saamhorigheid in de vereniging.

We zien elkaar weer op de elfde van de elfde dit jaar, hoe leuk is dat!

Ik wens iedereen een fijne zomer toe.

Groetjes van een Oeietoeterinneke



# De optocht fan 2023 fan Jos Kroon

As ik ut kort houwe wil, dan is dit stukje su klaar. Want ik hef namelijk dit jaar niet metdeën met de Carnavalsoptocht ( Theo en Rinske Koenen trouwes ok niet). Folges mij is dat foor ut eerst sinds 1987. In dat jaar deed de Bouwploeg fanne Wiekferieniging Sperkhem-Tuindorp foor ut eerst met anne optocht en ik was dur bij ( Theo en Rinske Koenen trouwes ok).

We suden ok dit jaar weer metdoën met oons min of meer faste groepke ( Gerat en Ria Hamersma, Mirjam Visser-Hamersma, Theo en Rinske Koenen en ikseidgek).

We waren al un mooi skoft an ut soeken op Marktplaats naar mooie pakken, en dan ok nog foor 6 persoanen.

Ik kan jum uut erfaring metdele: dat falt niet met ( dat fiene Theo en Rinske Koenen trouwes ok). De ene keer waren de pakken prachtig, maar waren dur maar 5 pakken. Dan fonden we de pakken niet mooi, maar waren dur wel 6. En dan fonden we de pakken mooi én waren dur ok nog 6 stuks, maar dan froegen se de hoofdpriës en dat was ik niet fan plan ( en Theo en Rinske Koenen trouwes ok niet ).

Na un seer lange en seer uitgebreide soektocht, met honderden app'kes in oonze Whatsappgroep ( met de toepasselijke naam: "Optocht 2023 " ), waren we dur uut.

Dur was iën diet 6 pakken te koop had en we fonden se allemaal in meer of mindere mate mooi.

Dat die pakken hewwe we kocht. De ferkopende partij fertelde dur futendalik bij, dat de pakken niet opstuurd konden wurde, se waren feul te groot ( nou



ja, niet te groat qua maat, maar qua volume). En de ferkoper woande in Wanssum.

Foor die paar meensen diet niet wete wêr Wanssum leid, plak ik ut routekaartsje dur hier even in.

Su at jum siën kanne, leit Wanssum niet naast de deur, al leit suks dur fanself ok an, wêr at je woane, maar fanuut Drabbelterp was ut 214 kilometers rieden.

Wat nou ?



Goede raad was duur, hast lieke duur as un rit naar Wanssum en weer weerom.

Maar gelukkig gingen Jos en Marion un midweek naar Landalpark Hoog-Vaals in: jawel, Vaals. En onderweg naar Vaals kwamen we inne buurt fan Wanssum, dat ik sei, wij hale die pakken onderweg wel even langs.

Ik hef eerst nog even kontakt socht met de o su vriendelijke, goedlachse en met un seer sachte G pratende ferkoopster. Ik froeg an hur of at die 6 pakken wel in un Renault Clio Estate pasten. Nou, dat was geen probleem, sei de ferkoopster, dat moest wel lukke.

Dat toen wij onderweg waren naar ons midweekje Vaals, reden we “even” via Wanssum.

Dat even fiel even teugen, want de weg naar Wanssum was sun 60-kilometerdiek, met 111 rotondes en evenfeul landbouwfoertuigen foor oons. Maar na sun 3 kwartier waren we dan toch in Wanssum. De pakken leiden inne garaazje, sei de ferkoopster, dat wij de garaazje in.

Toen skrokken we wel even fan ut folume fan de pakken. Dit gaat nooit lukken, sei ik al, in mien optimisme. En ik had geliek. Ongefeer de helt fan al ut spul wat we metnemme moesten, paste inne auto.



Siën maar op bijgaande foto.

We hadden de auto grôtfol en Marion sat met opgetrokken knibbels, met hur neus teugen ut foorruut andrukt.

Ik sei teugen die o su vriendelijke Limburgse ferkoopster, dat we de rest de volgende dag ophale suden.

Want, gelukkig suden wij de volgende dag naar de 66<sup>e</sup> ferjaardag fan mien suske, en mien suske woant flakbij Eindhoven.

Dat wij reden eerst, met de auto stampfol, naar oons fekaansiehuuske in Vaals. Dêr hewwe we alles uutladen en in un lege slaapkamer leit. Toen was de auto dus weer leeg.

De andere morgen gingen we vroeg op pad, eerst wederom naar Wanssum. We reden dus weer op die 60-kilometerdijk met nog steeds 111 rotondes en evenfeul landbouwfoertuigen foor oons.

Toen we uiteindelyk in Wanssum waren, hewwe we de rest fan de optochtkleding inne auto leid en toen hadden we de auto weer stampfol.

Toen op naar ut adres fan mien jarige suske. Binnendeur, want dat gaf de onfeilbare TomTom su an. Fan Wanssum naar Mierlo was sun 50 kilometer, maar we hewwe dur meer as un uur over deen. Wel 333 rotondes en minstens sufeul trekkers, hewwe we teld.

Toen we bij mien jarige suske ankwamen, was mien andere sus ( die was nog niet jarig), dur ok. En gelukkig ok nog mette auto. We hewwe alle optochtkleding overluden inne auto fan mien nognietjarige sus en die hewwe dat metnomen naar Sneek.

En Marion en ik hewwe die frijdays durna de rest fanne kleding weer metnomen naar Sneek.

Mooi ferhaal toch ? Totnoutoe temeensen.

We hewwe in huize Mirjam met oons sessen un passessie had, en alles klaar leid foor de optocht.

Tot 14 februari ging alles goëd, heel goëd. Mar op dinsdag 18 februari bliekte Theo Koenen corona te hewwen, en 2 dagen later had sien Rinske ok corona. Niet su mooi, want se suden beiden metlope met de optocht. Geen man overboord, we suden Hieko frage as stand-in foor Theo en/of Rinske.

Tot saterdagemorgen 18 februari ik wakker wurde met un onbestemd gefoël en un sere keel.

Toch maar even teste.

Kak, Jos was ok positief. Nog un keer teste foor de sekerhied, maar ok de 2<sup>e</sup> test was positief.

Dat ik moest mij, na Theo en Rinske, as 3<sup>e</sup> afmelde foor de optocht.



Goeie raad was duur, ok disse keer.

Tot Ria Hamersma tiedens de Sleuteloverdracht in ut Stadhuus un lumineus idee kreeg.

Sij froeg Roel en Jolanda Corbee of

at se sin hadden om met te doën inne optocht.

Dat wuden Roel en Jolanda wel. Dat

sudoënde wurden alle 6 pakken middags bruukt inne optocht.



En kiek es even wat un prachtig 6-tal hierboven staat. Ist niet un plaatsje ? ( nou is ut in dit gefal ok echt un plaatsje, maar dêr gaat ut nou niet om).

En Theo en Rinske Koenen en ok ik, hewwe al bericht had, dat we folgend jaar niet weerom hoeve te kommen. Want, dit sestal het ok nog de 1<sup>e</sup> priës wonnen.

Suks noeme se nou : eind goed, al goed.

Nou suden Theo Koenen en ik nog makkelijk nog sun soarte fan ferhaal skriëve kanne over ut Konkoer.

Want an ut Konkoer d'Ouwehoer het ut Soadsje dit keer ók niet metdeen.

Maar we komme folgend jaar weerom.



## Jubileum 50 jarig bestaan de Oeietoeters

We hebben met 32 Vorsten en 50 andere mensen een mooie avond gehad ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan.

Vele hebben weer even bijgepraat en iedereen had een naamkaartje met het jaar van dat hij/zij Prins(es) was en gevolg. Het was een groot succes iedereen was het er over eens dat we dit meer moeten doen ook voor andere groepen.

Verder zijn er weer een paar nieuwe leden bij gekomen en de fotoboeken van Mieke de Jong waren druk bezet.



De optocht had toch een spannende voorbereiding. De aanmeldingen waren niet erg veel en dan ga je toch denken: Wordt het wel wat. Maar gelukkig gingen er op het laatst toch nog 17 nummers mee in de optocht. Veel opmerkingen over het nieuwe parcours in de stad, de lengte van de optocht en de duur van de optocht.

Nadat ik zondag, voor het concours de ouwehoer nog had gevraagd of er nog opmerkingen waren negatief of positief, hebben verschillende mensen reactie naar het secretariaat gestuurd. Hartelijk dank hiervoor, we gaan hiermee aan de slag voor volgend jaar. Ook nog dank aan Gert Mengerink, Sikko van der Werf, Evert Wiggeman, Johan van der Schuit en de verkeersregelaars.

Natuurlijk de Hof- en leden van de vereniging die zich hebben ingezet om er met elkaar wat moois van te maken. Je kan met elkaar toch iets moois er van maken als je maar ideeën hebt.

De uitslag vind u hieronder, die door de professionele jury is beoordeeld.

Groep A: 1 Stik in de stof.

2 Alaaf

3 Pottenkijker

Groep B: 1 Poetsdiva's

2 Toverbal

Groep C 1 We siën se fliëgen

2 Cloaca's

3 Hilly Girlies

Prins Peer beker: We siën se fliëgen

Sneker Zakenlieden beker: Poets diva's



Hallo Oeietoeters,

Ik ben Joukje Langius-de Vries en ik heb de pen doorgekregen van Theo Ruis. Daar was ik eerst niet zo blij mee, want ik ben niet zo'n schrijver, maar ik ben er toch voor gaan zitten, samen met Wietze, en hebben we toch wat op papier gekregen.

Ik ben getrouwd met Wietze Langius, we hebben 2 kinderen, zoon Leeroy en dochter Sharone, en ook nog een prachtige kleindochter Charlene.

We wonen op industrieterrein de Hemmen bij ons eigen bedrijf: Las- en fitbedrijf Langius.

Het bedrijf heeft het erg druk, maar toch heb ik elke week nog tijd om het huis te poetsen van één van onze oud-burgemeesters, die nog in Sneek woont. Dat vind ik erg leuk om te doen en ik hoop dat ik dat nog wat jaartjes mag blijven doen.

Ik ben in 2008 bij de Oeietoeters gekomen, toen Wietze gevraagd werd als secondant bij Prins Hieko Seinen. Wietze was dat jaar dus secondant, samen met Theo Woudstra.

Daarvoor had ik ook wel carnaval gevierd, in de wijk waar ik opgegroeid ben, het Sperkhem. Daar was elk jaar een carnavalsfeest voor kinderen in het wijkgebouw en daar kwam ik best wel vaak, samen met mijn zusje Elly en broer Yke.

Sinds het jaar dat Wietze dus secondant was bij Hieko Seinen, zijn we beiden bij de Oeietoeters terecht gekomen en doen we elk jaar mee met het vieren van het carnaval. Ik doe ook bijna elk jaar mee aan de optocht door Sneek, o nee, door Drabbelterp.

Onze dochter Sharone vindt het ook erg leuk bij de Oeietoeters en kleindochter Charlene vermaakt zich altijd prima bij de jeugd activiteiten.

In 2018 is mijn man Wietze gevraagd om Prins Carnaval te worden. Dat was een hele verrassing. Zijn secondanten in dat jaar waren Ubbo de Boer ( die dus nu Prins Carnaval is) en Evert Wiggeman ( die zelf Prins Carnaval was in 2014 en daarvoor al 2x secondant was geweest bij Prins Gerard Hamersma en bij Prins Theo Woudstra).

Samen met Petra de Boer en Anita Wiggeman hebben we toen een heel druk, maar wel heel mooi jaar gehad. En we zijn nog steeds goede vrienden en vriendinnen.

Ook al is de Oeietoeters niet meer zo groot als toen ik er bij kwam, ik en ook Wietze hopen nog heel wat jaartjes het feest mee te mogen vieren.

Ik wens iedereen een hele fijne zomer toe en we zien elkaar ook vast wel buiten het carnaval. Op een terrasje in de stad of zo.

Ik geef de pen nu graag door aan de

volgende schrijfster, en dat is: Sanny Kerkhof, de vrouw van secondant Pieter Kamminga.



## Bericht van de barcommissie

Er zijn diverse drankjes en bier over van het afgelopen carnavals seizoen. Heeft u hier belangstelling voor en wilt u iets overnemen dan kunt u contact opnemen met Henk Feenstra.

7x6 Ratler2%  
4x6 Ratler 0%  
15 fles Ratler 0%  
8 fles rode wijn  
4 ijsthee  
3 krat Amstel bier  
en nog 76 fles Amstel bier

Alvast bedankt.

